

Agenda

16 sept. t/m 4 okt.	Startgesprekken
19 sept.	Kleuterfeest/ Schoolreis
25 sept.	Studiedag (leerlingen vrij)
27 sept.	Nieuwsbrief nr. 2
27 sept.	Afscheid juf Saskia

Van de directeur

Het jaar is weer begonnen! Veel kinderen hadden er ook gewoon weer zin in. De groepen 4 t/m 6 zijn begonnen met de nieuwe methode Staal. Dat is best even wennen.... Ook voor de meesters en juffen. Bijna honderd ouders/verzorgers waren er op de Staal-informatie avond. Een heel hoge opkomst. Ook de informatie avond van de groepen 1/2 waren goed bezocht. Ouders kregen in hun klas informatie van eigen juf of meester

Helaas heeft juf Saskia aangegeven na zeven jaar Windas dichterbij huis te gaan werken. Ze gaat na een fijne tijd op Het Windas op een school met een ander soort onderwijs werken. Wij gaan haar vreselijk missen en op vrijdag 27 oktober nemen we afscheid van haar. Voor de combi groep 5/6 is een nieuwe leerkracht gevonden. Zij zal zich later in het jaar in de nieuwsbrief voorstellen.

Op 25 september is onze eerste studiedag. Interne communicatie staat hierbij centraal.

Enkele regels van Het Windas

Een school heeft afspraken en die werken alleen als we ons daar aan houden. Voor iedereen, ook de leerkrachten en de directie, is dat soms moeilijk. Laten we elkaar hier aan helpen herinneren:

- Ouders dragen zorg voor het op tijd halen en brengen. Om 8.20 uur gaat de eerste bel, dan kunt u naar binnen gaan. De kinderen gaan dan rustig aan het werk. Om 8.30 gaat de 2de bel, de leerkracht start dan met de les.
- Ouders die later komen storen niet meer door met het kind mee de klas in te komen.

- Leerkrachten nemen contact op met ouders waarvan het kind meerdere keren te laat komt.
- Leerkrachten openen de buitendeuren om 8.20 uur.
- Ouders parkeren hun auto in een parkeervak en stoppen niet voor de school.
- Kinderen (ook kleintjes) fietsen niet op het plein.
- Honden en/ of andere huisdieren mogen niet het schoolplein op.

Nieuws van de kleuters

Na een heerlijke vakantie zijn we al weer twee weken bezig en wat is er al weer veel gebeurd en wat hebben we al weer veel gedaan. Nieuwe kleuters zijn al aardig gewend en de groepen worden weer gevormd en iedereen zoekt en vindt zijn plekje binnen deze "nieuwe" groepen. Kanjer helpt hier bij om jezelf te leren kennen en om verschillen en overeenkomsten te zien tussen jou en je vriendjes/vriendinnen. Hier doen we ook allerlei spelletjes en oefeningen mee.

De komende weken worden ook de eerste letters aangeboden. We starten met de "i" en met de "k". Samen vormen ze het woordje "ik" en dat heeft ook weer alles te maken met de startweken van Kanjer. U kunt thuis mee zoeken naar woorden waar deze letters in zitten.



Dit schooljaar krijgen de kleuters dansles van een echte dansjuf. Alle groepen zijn nu 1 keer aan de beurt geweest. We dansen om de week. De ene week gaan de salamanders en de vlinders en de andere week de bijen en de kikkers. De kinderen vinden het heel leuk (en de leerkrachten ook).

Achter de schermen zijn we druk bezig met het kleuterfeest dat donderdag 19 september plaats vindt en dat het thema "piraten en schatzoekers" heeft.

Op deze feestelijke dag mag iedereen als piraat verkleed naar school komen. Heeft u geen piratenkleding? Met een zwarte broek en gestreept shirt ben je al een piraat.

Wellicht wat baardstoppels of een snor op het gezicht tekenen en het plaatje is af.

Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen (mits uw kind pannenkoeken lust).

Let u wel op de eindtijd van deze dag. Alle kinderen lunchen op school en zijn dan om 14.30 uur uit!

De hulpouders krijgen dinsdagmiddag, na school, uitleg over deze dag. Een brief hierover volgt nog!

In alle groepen is ondertussen ook een start gemaakt met het nieuwe thema, u ziet dus af en toe al wat piraten rondscharrelen (wellicht op zoek naar een schat?) en ook worden er andere activiteiten gedaan rond dit thema. Vraag maar eens aan uw kind wat er allemaal gebeurt in de groep!

Startweken Kanjertraining

We zijn de laatste twee weken volop bezig met de startweken van de Kanjertraining. De regels worden herhaald, we hebben ervoor gekozen dat we in een klas willen zitten waarin iedereen blij is (de groene kant van de smileyposter) en hebben de kinderen een 'bal' over zichzelf gemaakt. In de bal staat in elk vak iets persoonlijks, bijvoorbeeld je lievelingsdier. Want hoe meer we van elkaar weten, hoe beter we elkaar begrijpen. Daarnaast spelen we Kanjerspelletjes die te maken hebben met vertrouwen en samenwerken.



Danslessen

De groepen 8 zijn erg enthousiast over de eerste danslessen van meester Norfal. Hij enthousiasmeert de kinderen en de muziek sluit goed aan bij hun belevingswereld.



Even voorstellen, juf Alexandra groep 3



Mijn naam is Alexandra Jansen-Veth en ik ben 38 jaar oud. Na 22 jaar in Harderwijk te hebben gewoond ben ik naar Schiedam verhuisd. Hier woon ik samen met mijn man en 2 kinderen. Ik sta nu bijna 16 jaar met veel plezier

voor de klas en heb in de groepen 1 t/m 4 gewerkt. Na 14 schooljaren op De Singel was ik toe aan een nieuwe uitdaging en heb toen contact met Mariëlle van der Schoor opgenomen. Dat heeft geleid tot een samenwerking met juf Betty en vindt u mij op maandag, dinsdag en woensdag in groep 3. Om mij professioneel verder te ontwikkelen heb ik in 2016 mijn Master SEN diploma, met als specialisatie lezen en rekenen, behaald.

Daarnaast heb ik in 2018 de cursus taalcoördinator afgerond. Met mijn opgedane werkervaring en kennis hoop ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn op Het Windas. Ik kijk uit naar een gezellig en leerzaam schooljaar!

Even voorstellen, juf Sabrina groep 8b



Mijn naam is Sabrina Dröge en ik ben een nieuw gezicht op het Windas. Ik ben 38 jaar, getrouwd, moeder van twee kinderen en woon in Schiedam. Na 17 jaar een overstap van school maken, is spannend en tegelijk een fantastische uitdaging. Dit schooljaar mag ik lesgeven aan groep 8B. Ik vind het erg leuk om na best wat jaren groep 7, weer eens de laatste groep onder mijn hoede te nemen. Ik kijk uit naar het kamp, de musical en natuurlijk naar alle lessen die de kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn gezin in de weer. Voetbal is wat de klok slaat, dus ben ik regelmatig langs de lijn te vinden om mijn kinderen enthousiast aan te moedigen. Verder lees ik graag, ben ik creatief bezig en ga ik regelmatig op vakantie. Mocht je nog verder kennis willen maken, ik ben te vinden op de Schiedamseweg 65.

Even voorstellen, juf Annemarie groep 8b

Ik ben juf Annemarie en ik geef dit schooljaar les aan groep 8A op de maandag en de dinsdag. Op maandag doe ik dat samen met meester Wessel en dinsdag alleen. Hiervoor was ik projectmanager bij een communicatiebureau dat o.a. projecten organiseerde en begeleidde in opdracht van de gemeente Rotterdam voor en met

kinderen van basisscholen uit Rotterdam-Zuid. Daarvoor heb ik 10 jaar voor diverse locaties van de Rotterdamse mbo-instelling Zadkine gewerkt als communicatieadviseur. In die hoedanigheid heb ik ook veel met studenten samengewerkt met als gaafste opdracht: het organiseren van de opening van Campus Hoogvliet met burgemeester Aboutaleb en Koningin Maxima als gast. Na 23 jaar vond ik het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Het basisonderwijs heeft me altijd getrokken. Daarom ben ik dit jaar met veel plezier gestart als zij-instromer en volg ik op vrijdag les op de Pabo. Ik woon samen met mijn vriend en twee dochters van 10 en 12 in Poortugaal. Ik sport graag. In mijn vrije tijd heb ik trainen gegeven aan de F- en E-jeugd van handbalvereniging ETC in Hoogvliet. Zelf heb ik ook zo'n beetje mijn hele leven gehandbald. Verder houd ik van hardlopen, bootcampen en zeilen, gezelligheid met familie en vrienden, muziek luisteren en vooral ook meezingen, interieurstyling, snuffelen op rommelmarkten en kringloopwinkels naar bijzondere (oude) spullen, lezen en lekker lui Netflixen. Ik kijk er naar uit om dit jaar veel te leren, samen te werken met meester Wessel en alle andere collega's van Het Windas en om de kinderen van groep 8A beter te leren kennen!

