

Agenda

19 – 20 september	studiedagen; de kinderen zijn vrij
26 september t/m 7 oktober	Startgesprekken
3 oktober	start Kinderboekenweek
5 oktober	Boekenmarkt Kinderboekenweek
24 t/m 31 oktober	Herfstvakantie (inclusief studiedag 31 oktober)
31 oktober t/m 4 november	Kamp groep 8

Van de directeur

Wat gaat zo'n zomer- en vakantiegevoel snel voorbij.... We merken dat alle klassen met veel zin in een nieuw jaar zijn gestart. Juf Megan gaat volgende week met zwangerschapsverlof en juf Angélique is nog enorm aan het genieten met haar zoon Boaz. Juf Lita is in de zomervakantie gevallen en we hopen dat zij snel weer kan aansluiten. Gelukkig hebben we veel flexibele en extra mensen die dit kunnen opvangen.

De hele school werkt nu met de nieuwe rekenmethode. De groepen 3 en 4 hadden daar vorig jaar al meegewerkt. Het is soms even wennen en schakelen maar de eerste reacties zijn positief. Naast het gewone rekenmoment, rekenen de groepen 3 t/m 8 een tweede keer op een dag. In deze tweede les zijn de kinderen aan het automatiseren. Als kinderen goed kunnen automatiseren, komt er werkgeheugen vrij en kunnen ze andere moeilijke sommen makkelijker aan.

Aanstaande maandag en dinsdag gaat hele team op een tweedaagse. Het thema is hoe kunnen we nog beter samenwerken en alle kennis binnen de school benutten.

Aanmelden:

Wij willen vragen om broertjes en zusjes zo snel mogelijk in te schrijven op onze school. U kunt dit doen door een aanmeldformulier aan de leerkracht van uw kind te vragen of bij juf Olga van de administratie. Voor veel leerjaren is er nog plek, maar geboren in 2021 is er momenteel vol. Alle nieuwe ouders krijgen eerst een rondleiding.

De kanjerstartweken

De eerste schoolweken zijn bijna achter de rug. Mooi om te zien dat er zoveel ouders even zijn komen kennismaken met de leerkrachten en even in het lokaal hebben gekeken om te zien waar hun kinderen zitten. Hebben de kinderen thuis al verteld dat we begonnen zijn met de Kanjerstartweken? Misschien heeft u al foto's op de app voorbij zien komen of werkjes in de school zien hangen?

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in het begin van het jaar weer rustig de kans krijgen om aan elkaar en de nieuwe leerkracht te wennen. De groepsvorming is belangrijk. De kinderen moeten zich op school goed en veilig voelen en elkaar kennen en vertrouwen. Ook willen wij de kinderen mee laten denken over bijvoorbeeld het opruimen in de klas en bepaalde afspraken samen met de kinderen maken.

Waarom werken wij met de Kanjertraining? Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. De kinderen moeten zich veilig voelen. De Kanjertraining is hier uitermate geschikt voor. De leerkrachten op Het Windas zijn allemaal geschoold om deze trainingen te mogen geven. Wij zijn een Kanjerschool, u kunt dit ook zien op de gevel.



Wij hebben duidelijke regels over de omgang met elkaar. Deze regels gelden voor elke groep. De doorgaande lijn van de groepen 1 tot en met 8 zorgt voor duidelijkheid voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. U kunt deze regels in de vorm van posters terugzien in de gangen en in de klassen. We werken met petjes, knieboeken, handpoppen, werkboeken en Kanjerknuffels. Komt u na schooltijd gerust even de klas in om dit te bekijken. Aan het eind van de startweken krijgen de kinderen een Kanjerkaart mee naar huis om met u door te nemen. De kaart is de kleine versie van de poster in de klas en is de afgelopen weken weer goed met de kinderen besproken. Mocht u vragen hebben, loop dan gerust even bij de leerkracht binnen. Ook bent u natuurlijk van harte welkom om gewoon even te komen kijken naar de gemaakte werkjes en de Kanjermaterialen.

Dit schooljaar wordt er een informatieavond over de kanjertraining georganiseerd voor de ouders van de groepen 1 tot en met 4 waarbij een spreker aanwezig zal zijn. Ook nieuwe ouders of ouders uit andere klassen die geïnteresseerd zijn, zijn natuurlijk van harte welkom.

Zodra de datum bekend is, zullen we dit aan u doorgeven.

Anouk Blanken, Kanjercoördinator



De Van Gogh-Challenge:

De uitslag van de IXXI-/Van Gogh-Challenge is bekend. Helaas hebben wij met ons kunstwerk niet de prijs gewonnen om in het Van Goghmuseum te mogen hangen. Maar..... onze schilderijen krijgen wel een vaste plaats

in het Stedelijk Museum van Schiedam. Dat is toch ook een fantastische prijs!!!



Nieuws uit de groepen:

Groepen 1/2: een gezellige boel

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en wat een fijne start was het. Het weer was heerlijk en de stemming ook. Iedereen (kleuters, leerkrachten en ouders) waren weer blij te kunnen beginnen en ook de nieuwe kleuters hadden er zin. Ondertussen zijn die alweer helemaal gewend en draaien ze mee alsof ze er al tijden zijn.

We zijn begonnen met de kanjerweken en hebben allerlei spelletjes gedaan en verhaaltjes gelezen over hoe je vriendjes maakt, problemen kunt oplossen en wat de verschillende petten ook alweer betekenen. Verder zijn we vanaf dag 1 aan de slag gegaan met onze nieuwe rekenmethode. We tellen, meten, oefenen de vormen en groep 2 werkt zelfs al in het rekenboekje. Ook is de eerste schrijfdansoefening, de vulkaan, gemaakt. Dit om de fijne motoriek te ontwikkelen.

Juf Eva, de kunstjuf komt ons iedere dinsdag een nieuwe les geven. De kinderen experimenteren erop los.

Kortom, het is een drukke, maar gezellige boel daar bij die kleuters!!



Groep 3: Nieuwe letters leren!

Het is al bijna 4 weken geleden dat we voor het eerst in groep 3 kwamen. In een paar weken tijd hebben we al heel veel geleerd! Allereerst hebben we elkaar leren kennen aan de hand van allemaal leuke Kanjerspelletjes en hebben we nieuwe vriendjes gemaakt. Het was in het begin wel even wennen om de hele dag aan een tafel te werken, maar het went ook snel. We hebben al veel letters geleerd zoals de i, k, aan, m, s. Als we de letters achter elkaar zetten, kunnen we al korte woordjes lezen! We hebben ook geleerd om alle letters te schrijven. Dit is soms nog wel moeilijk. Nu we in groep 3 zitten, mogen we ook naar de grote gymzaal. Dit is echt heel leuk! Binnenkort beginnen we met dansen. Daar kijken we naar uit.



Groep 4: Kneusjes?

Alle klassen hebben van juf Mariëlle 6 'kneusjes' gehad. Dit zijn plantjes die niet goed genoeg waren voor de verkoop, maar met veel liefde en aandacht misschien nog heel mooi kunnen bloeien. De klas die de 'groenste vingers' heeft (waarbij een stuk of 10 kinderen heel schattig naar hun eigen vingers gingen kijken), krijgt een ijsje.

U snapt natuurlijk wel dat wij de plantjes heel goed gaan verzorgen!



Groep 5: Wat voor vakken vinden we leuk en wat willen we leren?

Bij Taal hebben de kinderen van groep 5 zich verdiept in 'de Nacht'. Jada en Suze hebben een spannend gedicht geschreven over de nacht.





Ella:

Ik ben Ella en ik zit in groep 5b. mijn leukste vakken zijn: rekenen, spelling en Naut, Meander en Brandaan (geschiedenis, technologie en aardrijkskunde). Ik wil graag leren om deelsommen goed te kunnen maken. Als we gaan rekenen gaan we bijvoorbeeld verhaalsommen doen: schrijf de berekening op. Eva gaat naar de bakker. Een croissant is € 10 een bolletje is € 5. Eva neemt 3 bolletjes en 4 croissants. Hoeveel moet Eva betalen? Eerst $4 \times 10 = 40 + 5 = 45 + 5 = 50 + 5 = € 55$. De juffen zijn ook aardig en ik let altijd op (nee hoor, niet altijd, echt niet). Nou dit was 'm weer. Groetjes Ella

Mert:

Hoi ik ben Mert en ik zit in groep 5A. Ik ga schrijven over geschiedenis. Geschiedenis gaat over het verleden. Het gaat over jagers, boeren en verzamelaars. De jagers waren de mannen. En de verzamelaars waren de kinderen en de moeders. En ik ga ook nog schrijven over Naut. Naut is natuur en techniek en dat. Het gaat nu over voorwerpverbinding, materiaalverbinding en nog vormverbinding. Meander gaat over landen. Groetjes Mert.

Samuel:

Ik ben Samuel en ik zit in groep 5 B. Ik vind het nu al best leuk, met knutselen en rekenen en de klas natuurlijk en de juffen. Deelsommen

en tafels oplossen vind ik heel leuk en in plaats van rekenen ga ik binnenkort schaken met mijn overbuurman namelijk Ruud Fontijn. Nieuwe keersommen leren vind ik ook leuk, net als in mijn meesterwerkboek werken. De klas en ik kunnen nog beter 100% VLORK zitten. Bij rekenen wil ik nog wel beter leren klokkijken. Ik wil wel leren om wat mooier te kunnen schrijven, ik wil ook nog wat meer leren van Naut, Meander en Brandaan over geschiedenis, natuur en aardrijkskunde.

Hannah:

Hoi ik ben Hannah ik zit in groep 5A. Ik hou van spelling, Brandaan, Meander, rekenen en kanjertraining. De leukste kanjeroefening vind ik de Astronaut. Die oefening gaat echt om vertrouwen. Ik leg het wel even uit. Je hebt drie personen nodig. De twee die aan de buitenkant staan pakken hem/haar stevig vast bij de elleboog en de pols. Degene die in het midden staat springt en als die helemaal boven is, duwen diegenen, die aan zijkant staan, hem nog iets omhoog en laten pas los als ie beneden is. Zo maakt de astronaut een hoge sprong alsof hij op de maan is. Mijn juffen heten Anouk en Bonnie. Ze zijn superlief. Groetjes Hannah



Groep 6: Dit-verdient-een-ereplaatsbord

Wij hebben een fijne start gemaakt in groep 6. We hebben een muur voor bijzondere momenten, werk of prestaties. De eerste foto's hangen inmiddels al op het 'dit-verdient-een-ereplaatsbord'. Het thema van het vak Meander (aardrijkskunde) is: "De stad". Dit sluit aan bij taal, daarin behandelen wij de stad Amsterdam. Met Brandaan (geschiedenis) leren wij over de "rijkste stad van Europa". En met Naut (natuur en techniek) ontdekken wij

hoe er "stevig en sterk" kan worden gebouwd.



Fiene Keijzer: Op de Schiedamseweg zitten is heel anders dan op de Nachtegaallaan. Je moet zachtjes doen op de trap, omdat er klassen onder ons zitten. Die meestal aan het werk zijn, als wij naar de gym of naar buiten gaan.

We hebben ook een nieuwe gymmeester, meester Wim, daar hebben we mee leren vallen op je buik, op je zij en op je rug. Dat was leuk! We kunnen ook sterren verdienen (met de hele klas). Als we een ster verdienen dan kunnen wij een beloning kiezen voor de "fijn-gewerkt-bingo".

Eliza Miskovic: Sinds groep 6 hebben we een nieuwe rekenmethode, we moeten in een rekenschrift werken. Dat is iets moeilijker. Maar dat is niet erg, want je leert er meer van. We hebben al best wel veel toetsen van rekenen gehad en iedereen kon het wel goed volgens mij.

We hebben ook al een spellingtoets gehad en iedereen had een voldoende. Dat is echt knap en we daarvoor hebben wij allemaal een plek verdiend op het 'dit-verdiene-een-ereplaatsbord'. We hebben ook super lieve juffen. Juf Wilma en juf Rosemarie. Ze zijn super lief! Met juf Rosemarie doen we meestal knutselopdrachten en met juf Wilma doen we Naut.

Julie Hillenius: Kanjertraining is eigenlijk werken aan je zelfvertrouwen. De eerste paar weken mochten we allemaal spelletjes doen. Tot nu toe gaat het super goed in de klas. Er is een nieuwe heel erg aardige juf ze heet Laura, ze komt vaak langs op maandag en

donderdag. Ze helpt kinderen, bijvoorbeeld als ze ruzie hebben of als ze ergens mee zitten. Naut is natuur en techniek. We hebben nu al veel geleerd over het u-profiel, l-profiel, t-profiel en o-profiel. We hebben ook geleerd over de driehoeksconstructie en over de vierkantconstructie. In de volgende les krijgen wij een samenvatting en dan de toets. Super spannend dus!

Groep 7: een stukje van Quinty en Kaylie

Hallo, wij zijn Quinty en Kaylie uit groep 7A. We willen iets vertellen over onze groep. In de pauze gaan we vaak met de meerderheid van onze klas springtouwen met een groot springtouw. Het is altijd gezellig. In de klas beginnen we de dag altijd met rekenen. Het was soms heel lastig met de nieuwe rekenmethode. In de pauze kijken we vaak Jeugdjournaal en dat is heel interessant. We hebben twee hele leuke juffen, juf Ilse en juf Kimberly. Juf Ilse leest hele leuke boeken voor en juf Kimberly maakt vaak hele leuke grapjes. Ook krijgen we gym van meester Wim, dat zijn ook hele leuke lessen. We vinden het leuk in groep 7!

Groep 8: al veel op de planning!

We zijn dit jaar rustig gestart, maar er staat genoeg op de planning. Aan het eind van de maand krijgen de groepen 8 'De Kinderpostzegels' mee naar huis en kunnen zij deze verkopen voor het goede doel. Dat is dit jaar de stichting 'Het vergeten kind'. Na de herfstvakantie zullen we op kamp gaan. Nieuwsgierig stellen de kinderen al vragen over het kamp. Natuurlijk vertellen we ze al het één en ander, maar niet alles. Spannend! Wat we wel kunnen verklappen is dat het een week wordt vol gezelligheid, spelletjes en avonturen, waar we nog lang aan kunnen terugdenken.

In de klassen zijn we druk bezig met de nieuwe rekenmethode. Het niveau ligt begin groep 8 iets hoger dan bij de vorige methode. We hebben dus al veel nieuwe sommen geoefend. De kinderen doen serieus mee en oefenen goed.

Verder hebben we met lezen al twee mindmaps en een venndiagram gemaakt.

